

FURUSUNDS KULTURFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Maj 2008 – maj 2009

Ordinarie ledamöter:

Magdalena Rinaldo, ordförande

Marianne Staaf, sekreterare

Agneta Stilling-Wattin, 2:e sekreterare, suppleant

Tomas Mälson, kassör

Lotta Lyman, ledamot

Karin Gröndal, suppleant

Hans Ekelund, ledamot

Revisor: Lars Markusson

Valberedning: Lars Ranold, Karin Heissenberger, Ulla Koistinen

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden och har ej tagit något arvode för sitt arbete.

Antalet medlemmar i föreningen: 133

Verksamhet under året:

5 juli:

Traditionell slätterdag på ängen nedanför Herrgårdsvillan med Gunnar Beck från Skansen som instruktör. Avslutades med sedvanlig uppskattad sillbuffé hos Heissenbergers.

6 september:

Svamputflykt med Anders Tehler. Rekordmånga 26 personer kom med svampkorgar och massor av frågor. Vi gick från macken, utmed Friluftsvägen och runt Ekudden och hittade många intressanta svampar. Bl a sällsynta flugsvampar.

21 september:

Utflykt i Vallonernas spår. En vacker höstmorgon samlades 10 personer i Edsbro kyrka från 1200-talet. Charlotte Brusewitz, vallonbruksguide., berättade ingående om vallonbrukaens historia och vi besökte masugnen i Edsbro. Färden gick vidare förbi Ununge kyrka och vi gjorde ett snabbt besök i ateljén hos konstnären Dennis Wilhelmsson och gick därifrån med varsin gåva, Heliga Birgittas Jubileumskalender.

Framme i Skebobruk fick vi smörgåsar, kaffe och god tårta på Skebo-puben. Bra med något stärkande före den gedigna genomgången av Skebobruks museum och brukets historia. Härefter en skön promenad runt herrgården. Vi som deltog var mycket nöjda med det varma mottagande och inblicken i en av våra ursprungliga bruksorter i Norduppland. Ett av våra vallonbruk som står för historia, kulturarv och stolta traditioner (Lotta Lyman)

12 oktober:

Gemensamt möte med Furusunds byalag i klubbstugan där vi diskuterade former för framtida samarbete.

22 oktober:

Några medlemmar reste till Rimbo och såg **Klara Soppteaters pjäs** om klimatfrågan på Café Chocolat.

15 november:

Möte med Roslagsmuséets chef, Urban Skoglund. Mötet föranleddes av att styrelsen, vid förra årsmötet, fått i uppdrag att hitta former för att forska i vår hembygds historia. Vi tog kontakt med Roslagsmuséet och inbjöd dåvarande chefen, Urban Skoglund till ett öppet möte i klubbstugan, där det bjöds på kaffe och bullar. Det kom ett 20-tal personer, som uppfyllde hela stugan. Urban höll först en mycket uppskattad föreläsning och därefter var det diskussion och frågor.

Efter mötet bildades en arbetsgrupp bestående av 8 personer som genast påbörjade sitt arbete med att inventering av historisk material.

27 november:

Författarafton med Maj-Gull Axelsson. Trots snöoväder hade 35 personer tagit sig hem till Lottie. Det blev en mycket trevlig kväll med många frågor och livlig diskussion. Som vanligt serverades ostbricka till självkostnadspris,

6 februari:

Författarafton igen, nu med Erik Eriksson som pratade om sin historiska romantrilogi från Grisslehamn. En fjärde volym är under arbete. Han berättade även minnen från sin tid som Vietnamkorrespondent och om den uppmärksammade boken om den tiden "Jag såg kärleken och döden". Även detta möte var mycket uppskattat och välbesökt, drygt 30 personer hade kommit.

Furusund 14 mars 2009
Styrelsen