

FURUSUNDS KULTURFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Januari – december 2010

Ordinarie ledamöter:

Karin Heissenberger, ordförande
Margareta Feldin, sekreterare
Kristina Wolff, kassör
Bo Järncrantz, ledamot
Magdalena Rinaldo, ledamot
Lotta Lyman, suppleant
Eva Raland, suppleant

Revisor: Lars Markusson

Valberedning: Viveca Ekelund och Agneta Stilling-Wattin

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden och har ej tagit något arvode för sitt arbete.

Antalet medlemmar i föreningen: 120 st

Verksamhet under året

Fredagen den 19 februari – Författarafton

Besök av Ludvig Rasmusson , som är författare och pappa till 40-talistdebatten. Han kåserar i radions program ”Go´morrn världen” på söndagsförmiddagarna och har i den rollen blivit utsedd till Sveriges Roligaste Journalist. Ludvig bjöd på ett roligt och underhållande föredrag hemma hos Lottie Östlund, som mycker generöst under många år öppnat sitt hem för författaraftnar.

Lördagen den 5 juni - Nyinvigning av Kvarnen

Kvarnen återinvigdes efter en genomgripande renovering. Gösta Colliander, ordförande för Roslagsmuséet, invigningstalade och berättade om Kvarnens långa och händelserika historia. Gösta Roxell från Blidö berättade mycket intressant om kvarnar, brödsäd och brännvin, som försåg gästgiverierna längs vägen från skärgården till Stockholm med vad de roende och seglande besättningarna ombord på farkosterna behövde under sin färd. Det var i lag reglerat att ett gästgiveri skulle finnas med ett avstånd av 7400 m mellan varje gästgiveri. (Gösta refererade till en bok skriven av Jens Wahlstedt, som heter ”Mellan Skyar och Hav”och som var källa för Göstas berättelse). Göstas fru Kerstin gav en mycket intressant och målande beskrivning av hur skolan i Furusund kom att fungera som folkkyrka fr om slutet av -40 talet och fram till dess att färjeförbindelserna upprättades 1955. Gudstjänst hölls 1 gång i veckan. Helgsmål ringdes in varje lördag i klockstapeln. Klockan , som finns förvarad i Klockarstugan på

Blidö, var en gåva av Ester Grönblad boende på Furusund. På klockan står ingraverat "Köln. Gåva av E.G. från Villa Stentorp, Furusund den 1/8 1943". Ringaren hette Kjellström, och när han ville ha betalt för sitt uppdrag blev det slut med helgmålsringningen. Ester Grönblad skänkte också lampetter. Grevinnan Vera Hamilton, boende i Furusund, hade sytt altarduken. Ester Jansson inordningställde och tände ljus till gudstjänsten.

För den musikaliska underhållningen vid denna invigningsceremoni svarade Fresta Mässingsklockor, som spelade härlig brunnsmusik väl passande in i miljön. Vädret var det bästa tänkbara, solen lyste från en klarblå himmel och fåglarna kvittrade, en verkligt fin försommardag. Det var glädjande många människor som deltog och uttalade sin uppskattning av denna begivenhet. Ca 125 deltagare.

Lördagen den 3 juli – Slåtterdag

Den traditionella slåtterdagen under ledning av trogne Gunnar Beck från Skansen genomfördes även i år. Karin och Ernst Heissenberger dukade som vanligt och mycket vänligt upp mat och dryck för de 15 deltagande i slåttern.

Torsdagen den 15 juli – Strindbergs-föredrag

Vi hade engagerat Anita Persson, som varje sommar gör guidade Strindbergs-vandringar i Furusund, att som alternativ till dessa vandringar komma till Hotel Dagmar och där berätta om Strindberg. Det blev ett mycket trevligt och engagerat föredrag om Strindbergs liv med fokus på hans vistelse i skärgården och speciellt hans somrar i Furusund. Johan Bruun öppnade generöst sitt hem denna dag. Alla besökare uppskattade mycket att få komma in i denna unika och välbevarade miljö och få en förnimmelse av hur det var att få komma till Hotell Dagmar och skärgården som sommargäst i början av 1900-talet. 35 deltagande, varav flera icke-medlemmar i Kulturföreningen.

Lördagen den 4 september – Svamputflykt

10 förväntansfulla svampentusiaster under Anders Thelers kompetenta guidning promenerade i ca 3 timmar i skogarna på Furusunds norra del. Han uppmärksammade oss på en mängd ätbara svampar samt förbättrade våra kunskaper beträffande träden och växtligheten i området. När vi avslutade eftermiddagspromenaden, kunde några av oss glädjas åt fyllda svampkorgar.

Lördagen den 18 september – Grisslehamn

Författaren Erik Eriksson, som tidigare gästade oss i samband med en författarafton 2009, tog oss med på en spännande rundvandring i Grisslehamn och berättade bl om flyktingströmmarna dit från baltländerna under andra världskriget och hur detta påverkat Grisslehamns historia. Efter vandringen bjöds det på kaffestund hemma hos Erik. 24 deltagare.

Furusund den 16 mars 2011.
Styrelsen